

Hörja-rötter



Utdrag ur pågående arbete

December 2020

Inledning

Denna släktsammanställning handlar om Prästabonden Harry Bengtsson och anorna på hans far Antons sida. Hans mor Nellys anor är dokumenterade i boken ”Med rötter i Röke”, 2017.

Den tar sin början med bonden Tor Svensson och hans hustru Karna Jeppasdotter i Strandböke by i Hörja socken kring 1691 och följer sedan deras ättlingar fram t.o.m. Harrys generation.

På den tiden reste man sällan utanför socknen, sin partner fann man i socknen eller kanske i grannsocknen. Det var därför vanligt med ingiften. Så är fallet i denna släkt också. Några tidigare okända släktrationer har kommit fram.

Sverige var under 1700- och 1800- talet ett mycket fattigt land, ett av de fattigaste i Europa. Under perioden 1850-1920 skedde en stor utvandring från Sverige. Inte bara till Amerika utan också till Tyskland Danmark. Fattigdom var en orsak, men också befolkningsökningen och några missväxtår bl.a. 1869-72.

Dokumentet gör inte anspråk på att vara fullständigt – att det skrivs nu är för att kunna presentera Hasse Bengtsson något på hans 70 års dag den 5 dec 2020. Ambitionen är, att en mer komplett version ska komma senare.

Innehåll:

- Släkträd
- Levnadsbeskrivningar – utvalda personer
- Bouppteckning Anton Bengtsson
- Utdrag ur Laga skiftes handlingarna
- Några definitioner
- Kartor

Västerås dec 2020
Lars-Eric Johansson

Ättlingar till Sven Torsson och Bengta Andersdotter



Harry Bengtsson återfinns i grenen Sven Andersson 1797-1881

Ättlingar till Sven Andersson och Pernilla Bengtsdotter Hörja 3:10



Endast Antons gren är komplett

Levnadsbeskrivningar – uvalda personer

De personer, som är medtagna här är de i rakt nedstigande led från Sven Torsson till Harry Bengtsson.

Så här ser släktleden ut:

1691-1762

Tor Svensson

f 1691-12-06 Blaholma, Röke
d 1762-12-12 Strandböke, Hörja

Gift

Karna Jeppasdotter

f 1692 Strandböke, Hörja
d 1770-03-20 Strandböke, Hörja

1719-1766

Sven Torsson

f 1719-08-14 Strandböke, Hörja
d 1766-10-05 Hörja 3, Hörja

Gift 1745

Bengta Andersdotter

f 1723-07-21 Hörja 3, Hörja
d 1800-12-15 Hörja 3, Hörja

1758-1844

Anders Svensson

f 1758-09-24 Hörja 3, Hörja
d 1844-05-09 Hörja 3, Hörja

Gift 1791-01-13

Karna Persdotter

f 1765-01-20 Farstorp
d 1851-03-09 Hörja 3, Hörja

1791-1884

Sven Andersson

f 1791-04-24 Hörja 3, Hörja
d 1884-02-14 Hörja 3, Hörja

Gift 1817-05-07

Pernilla Bengtsdotter

f 1795-09-06 Hågnarp, Hörja
d 1863-09-27

1827-1900

Bengt Svensson

f 1827-03-13 Hörja 3, Hörja
d 1900-05-25 Hörja 1, Hörja

2a gift 1865-10-29

Nilla Jönsdotter

f 1835-02-24 Norra Åkarp
d 1906-09-28 Hörja 3, Hörja

1866-1937

Anton Bengtsson

f 1866-12-25 Hörja 1, Hörja
d 1937-06-24 Harabygget, Hörja

Gift 1908-08-22

Nelly Bengtsson (Johannesson)

f 1881-01-03 Kjellstorp, Hörja
d 1955-04-15 Harabygget, Hörja

1913-1993

Harry Bengtsson

f 1913-07-13 Harabygget, Hörja
d 1993-06-05 Hörja

Gift 1941-07-05

Lisa Bengtsson (Aronsson)

f 1914-10-14 Rya, Hörja
d 1993-09-09 Hörja

Angivna släktled är i i relation till Harry.

Tor Svensson 1691-1762 (farsfars farfars farfar)

- Föddes i Blaholma Torp, Röke son till Sven Gudmansson och Kisten Torsdotter. 5 Syskon. Det går att spåra släkten längre tillbaka.
- Gifte sig med Karna Jeppasdotter. De bosatte sig i Strandböke, osäkert var Karna var född. Under åren 1717-1740 fick de 8 barn, Sven var näst äldst. Han stannade inte på gården, utan flyttade till Hörja kyrkby

Sven Torsson 1719-1766 (farfars farfars far)

- Föddes i byn Strandböke och gifte sig med Bengta Andersdotter på gården Hörja 3 där hon var född..Detta var ett rusthållarställe. Det var en av de större gårdarna och låg mitt i byn, Den fick senare beteckningen Hörja 3:10 och ägdes under många år på 1900-talet av Amos Johansson. Sven och Bengta fick 6 barn varav 4 nådde vuxen ålder. Sven dör ung och efterlämnar 4 barn i åldern 5-20 år. Äldste sonen Erik övertar gården 20 år gammal, men dör 7 år senare.Han hade då hunnit gifta sig med den 8 år äldre Ingar Persdotter från Matteröd och de hade 2 flickor som var 1 och 3 år då han dog Det blir då näste son – Anders – som 1773, bara 15 år står i tur att överta gården tillsammans med sin mor.
Anders gifter sig 1791.

Anders Svensson 1758-1844 (farfars farfar)

- Då Anders gifter sig med Karna Persdotter från Farstorp är han 33 och hon 26 år. Det är möjligt att hon varit piga på gården tidigare eftersom gården var stor och det krävdes både pigor och drängar för att kunna sköta den. Då de gifte sig var hon gravid i 6e mån.
- De fick tillsammans 3 barn plus en förlossning med dödfödd flicka. Äldste sonen Sven, som föddes 3 mån efter vigsel var den som kom att ta över gården så småningom.
- Av de andra barnen, så flyttade Per Andersson till Månstorp i Oderljunga. Han och hans fru Christina Persdotter fick 7 barn där. En av sönerna tog sig namnet Semelius och bosatte sig i Röke.
- Dottern Else Andersdotter gifte sig med Jakob Nilsson i Krattabygget. Deras sonson August Johannesson gifte sig med Selma Johannesson som var syster med Nelly, Harrys mor

Sven Andersson 1791-1884 (farfars far)

- Han hade tagit över ansvaret för gården 1810 då han var 19 år och gifte sig 7 år senare med 22 åriga Pernilla Bengtsdotter, rusthållardotter från Hågnarp. De två syskonen Pehr och Else bodde också kvar till de gifte sig.
- Familjehistorien berättar följande: "Om Sven har jag hört att han tyvärr missbrukade rusdrycker. När han kom hem berusad var han dessutom våldsam, varför hustru och barn många gånger fick gömma sig i stallet. Där ute i stallet bestämde sig sonen Johannes (min mormors far) att han aldrig skulle befatta sig med dessa hemska drycker som ställde till med så mycket problem. Han höll sitt löfte, lät döpa sig som vuxen och blev medlem i Barkhults baptistförsamling".

- De fick 7 barn. Deras öde i korthet
Johannes, f 1818 dog i bröstsjuka 2 år gammal.

Anders, f 1821 ägde Hörja 5:9. Emigrerade till Nebraska 1869 och resten av familjen 1871. Han och hans familj är lokaliserad och kontakt har knutits med en ättling som sedan flera år bor i Basel, Schweiz.

Nils, f. 1824 gifter sig med Else Persdotter från Öraholma och de övertar hennes föräldrarhem där. De får 3 barn, dottern Mathilda gifter sig med Johannes Lindahl. Deras dotter Hilda blir mormor till Olle Svensson, gift med Ingrid (Harrys dotter). På så sätt är Olles mor Leila och Ingrid 4-männingar. Och Olle är femmanning med Paul.

Bengt, f.1827 kommer att bli Harrys farfar. Se detaljerad information nedan

Johanna, f.1831 gifter sig med Eskil Åkesson i Svenningstorp 5, Vedby, Klippan

Johannes, f.1835 följer sin bror Bengt som dräng under några år. Då han gifter sig med Nilla Åkesdotter (syster till Bengta Åkesdotter, Bengts första fru) köper han ett stycke mark av Bengt (Hörja 1:12) där han låter bygga ett hus och bosätta sig. Efter några år köper han mark i by Johnstorp dit de flyttar. Nillas föräldrar och syskon bor där. Johannes med familj ansluter sig till Barkhults baptistförsamling.

Else, f.1840 får tjänst som piga på olika gårdar. Då hon har tjänst i Mattered blir hon gravid och då hon är i 5e månaden flyttar hon hem till sin bror Johannes. Hon bor där när hon föder dottern Christina 1864. Det är oklart vem fadern var, men Christina står senare antecknad som Bengtsdotter, så han hette förmodligen Bengt. Under årens lopp bor hon och dottern hos sina syskon. 1887, då hon är 47 år, emigrerar hon och Christina till Nebraska där hon gifter sig med Anders Löfgren Berggren. Christina gifter sig också i Nebraska med sin kusin Anton, son till Elses bror Anders som emigrerat 1869-71.

Laga skifte i Hörja by genomfördes 1837-1844 medan Sven Andersson var rusthållare. Hörja kyrkby omfattade då 17 kringbyggda gårdar, som alla låg samlade. Från 'Laga-skiftes dokumentationen' finns bra beskrivning över ägorna och byggnaderna.

Bengt Svensson 1827-1900 (farfar)

- Bengt föddes 1827-03-13 och växte upp på gården Hörja 3:10 (Amos Johansson på 1950 talet). Föräldrarna var Sven Andersson och Pernilla Bengtsdotter. Han hade 2 äldre och 3 yngre syskon. En broder dog som spädbarn. År 1843, 16 år gammal, flyttar han hemifrån till sin första tjänst som dräng och under de kommande åren har han tjänst på olika gårdar i Hörja och Finja. ¶
- 1851, då han är 24 år köper han mark av Bengt Nilsson på Hörja No 1. Denna fastighet, som finns med på kartor från Laga skiftet 1839-43 har redan då både bostadshus och ladugård. Den får senare beteckningen Hörja 1:9 (på 1950-talet kallad Nordholms). Samma år gifter han sig med Bengta Åkesdotter från Jonstorp (Hörja). Hennes syster Nilla kommer att gifta sig med Bengts yngre bror Johannes några år senare. ¶
- Bengt och Bengta får 7 barn, tre är döda vid födsel och en dotter lever endast en månad. De som når vuxen ålder är Johannes (1856), August (1861) och Bengta, "Betty" (1865). I samband med hennes födsel, förblöder Bengta (modern) och Bengt blir änkeman med 3 barn i åldrarna 9, 4 och 0 år).

Bouppteckningen är intressant då den visar allt vad en liten familj ägde och vilka skulder man hade. Bl.a.

"Äger fastigheten Hörja 1 1/32mtl taxerat till 700kr, tillsammans med änkemannen. Av boskap 4 kor och 1 kalv."

Det nyfödda barnet krävde en amma och kostnad för detta är upptagen som fodran i bouppteckningen som: "Hustrun Nilsson i Hörja enligt ackord för uppammande av minsta barnet 50 kr".

- Han gifter om sig efter 10 månader samma år med Nilla Jönsdotter (f 1835) från Norra Åkarp. Bengt och Nilla får barnen Anton (1866), Johanna (f 1869) och Nils (f 1874, tar sig namnet Lind senare).¶
- 1869 Emigrerar Bengts äldste bror Anders till Amerika. Han åker dit ensam för att förbereda för resten av familjen (hustrun Sissela med 4 barn). Innan han åker säljer de sin gård i Hörja och Sissela och barnen flyttar till Bengts hus där de bor i 1.5 år innan de emigrerar. På Bengts och Nillas gård bodde det under denna tid 3 vuxna och 9 barn i åldrarna 15-1 år.¶
- 1881 gifter sig sonen Johannes och flyttar med sin hustru till gården. Man bygger då också en undantagsstuga - ett hus med 1 rum sammanbyggt med ladugård dit Bengt och Nilla flyttar. ¶
- De yngre syskonen Anton, Johanna och Nils bor också på gården.¶
- Han dör som undantagsman 73 år gammal 1900. Efterlämnar hustru Nilla Jönsdotter och med henne barnen: sönerna Anton och Nils samt dottern Johanna, gift med Adolf Nilsson i Helsingborg. Dessutom från första giftet sönerna Johannes (äger och bor på Hörja No 1:9), August (vistas i Amerika) och dottern Betty, gift med Pål Svensson i Helsingborg
- Bouppteckning visar inget av större värde förutom: "Ett i No1 Hörja ägor befintlig byggnad inredd till boningsrum och ladugård, värderad till 150 kr". Var skyldig dottern Betty Bengtsson 100 kr.¶
- Ett inbördes testamente, skrivet 4 dagar innan han dog, som sade att den efterlevande skulle sitta i orubbat bo. Testamentet undertecknat "med anmodad hand", vilket indikerar att kontrahenterna inte själva skrivit under. För sjuk?



År 2005 samlades Anton Bengtssons barnbarn i Hörja för en kusunträff. Man besökte då också Hörja 1:9, den plats där Anton föddes och växte upp. Kvar idag är endast stenmurar från ladugården



Denna kista – med texten BÅD 1843 fick Bengta ÅkesDotter – Bengts första fru – då hon konfirmerades. Kistan ägs idag av Leila Johansson och står i sommarbostaden i Öregrund.

Anton Bengtsson 1866-1937 (far)

Anton föddes på den lilla gården Hörja 1:9 och var äldsta barnet i Bengt Svenssons andra äktenskap. Bengt var 39 år och modern Nilla 31. Han hade 4 halvsyskon och skulle få ytterligare 2 syskon.

Efter konfirmation flyttade Anton, 16 år gammal, till sin första tjänst. Den var i Perstorp, Tostarp 2 där hans kusin Carolina Eskildsdotter bodde med sin familj. Carolina var dotter till Bengts syster Johanna Svensdotter. Efter 2 år här flyttade han tillbaka till Hörja och hade tjänst på några olika gårdar. Bl.a. på Hörja 6 som ägdes av Per Gammalsson (senare Theodor Svensson och hans son Per Hörgerud).

Brodern Johannes med familj bor på Hörja 1:9 men köper mark på Bosabygget och flyttar dit. I samband med det övertar Anton gården och bor där med sina föräldrar och bror Nils (tar sig namnet Lind).

När dottern till Per Gammalsson, Alma Augusta Persson, 1904 gifter sig med f.d. artilleristen Oskar Olofsson Nordholm köper de Antons gård och bosätter sig där. Han ger gården namnet Charlottenlund.

Anton, Nils och modern flyttar då till Hörja 3. Bengt Svensson dog 1900. Nilla (modern) dör 1906. Nils flyttar 1907 till Markaryd.

Anton gifter sig 1908 med Nelly Johannesson, dotter i Harabygget. Hon var 15 år yngre än Anton. De hade fått en son (Nils Gunnar) tidigare (f.1906-04-14 d.1932-02-03) och skulle få ytterligare 6 barn:

Anders Gotthard (Gotte) Bengtsson Hörjemo (f. 1909-04-02 d. 2000-08-28).

Elsa Alice Bengtsson Gyllenros (f. 1911-09-30 d.1968-01-07)

Harry Börje Bengtsson (f 1913-07-13 d.1993-06-05)

Svea Gunborg Bengtsson Gyllenros (f. 1919-09-28 d.2002-04-29)

Asta Ingeborg Bengtsson Pålsson (f. 1921-06-18 d. 1009-07-13)

Henry Anton Bengtsson (f 1922-10-25 d. 1997-02-09)

Anton dog 1937-06-24 i reumatisk värk och ålderdomssvaghet. Han blev 71 år. Nelly levde kvar på gården i Harabygget tillsammans med Henry. Hon dog där 1955-04-15.



Förlovningsbilder 1906 Anton och Nelly



Familjebild från Harabygget 1926



Harabygget ca 1915



Gravsten på Hörja kyrkogård

Efter Nellys död 1955 bodde Henry kvar på Harabygget till 1965 då han gifte sig. Gården såldes då och blev fritidsfastighet. Harry brukade jorden fram till dess.

Om Hörja 1:9s vidare öden under Oskar Nordholm vet man att 1918 var arealen 4.5 hektar, varav åker 1.5 hektar och man hade 1 ko och 12 höns. Han och Alma Augusta bodde kvar där till 1938 då de flyttade till ålderdomshemmet. Husen förföll och revs. Idag finns bara några stenmurar kvar från ladugården.

Harry Bengtsson 1913-1993

Harry föddes på Harabygget 1:4 och växte upp där som fjärde barn i en syskonskara på sju. Även om gården var tre gånger så stor som den är Anton vuxit upp, så var det säkert mycket svårt att livnära en stor familj här. 1918 hade man 2 hästar, 4 kor, 3 lamm 1 suga och 10 höns.

Barnen fick alla arbeta hemma fram till konfirmation och därefter gällde det att få tjänst någon annan stans och tjäna pengar. Harry har berättat att det var vanligt att man åkte ner till Skåneslätten på vårarna och rensade betor. Några år arbetade han också på Perstorpsfabriken. Dit hade han 2 mil att cykla var morgon och kväll. Vintertid övernattade han ibland hos sin morbror som bodde närmare.

Då Anton dog 1937 bodde fortfarande de 4 yngsta barn hemma – Harry 22 år, Svea 18, Asta 16 och Henry 15. Förutom tjänst utanför hemmet hjälpte de Nelly med jordbruket.

Då han mönstrade 1933 blev han frikallad – det ansågs då att landet inte behövde så många soldater. Men sen kom kriget och under 1940-43 var han inkallad i beredskapstjänst i Värmland vid 6 olika tillfällen sammanlagt över 400 dagar. Under denna period hände mycket annat i hans liv. Han och Lisa gifte sig, de etablerade sig som lantbrukare på Bostället i Hörja och han blev far för första gången (Leila, f 1942). För att sköta gården när han var borta hade han periodvis hjälp av svågrar och sin bror Henry.

Harry och Lisa övertog arrendet av Bostället 1941 samma år som de gifte sig. Det var en fem gånger större gård än Harabygget. Bostadshuset hade byggts nytt 1939 och några ladugårdar var också nya.

Men även om det var ett nybyggt bostadshus saknades VC, dusch, varmvatten och dubbelkopplade fönster. Man fick nöja sig med torrdass ända till 1960.

Harry var initiativrik och utvecklade, tillsammans med Lisa, driften på gården genom att starta svinuppfödning i stor skala. Med dagens mått kanske inte så många, men 300 smågrisar då var ovanligt. Han köpte spädgrisar, födde upp dem och skickade dem till slakt. De hade dessutom 10-15 mjölkkor och lika många gödkalvar. Utöver Bostället brukade han också Harabygge-gården där han hade några kor.

Han var mycket utåtriktad och hade flera förtroendeuppdrag, var aktiv i Hörja Sparbank och satt med i taxeringsnämnden och hälsovårdsnämnden/socialnämnden som repr. för Bondeförbundet/Centern.

Familjen utökades med Ingrid f 1945, Hasse f 1950 och Gert f 1952. Samma år köpte de familjens första bil – en ny Opel Kapitän.

På 1960-talet började Lisa också arbeta på ålderdomshemmet. Förutom diverse sysslor på gården.

Då Ruth Johansson, Lisas mor, dog 1972 köpte Harry och Lisa hennes hus, som låg i byn. Rustade det och flyttade dit ett par år senare. Då hade han också avvecklat arrendet och arbetet på gården och hade en tjänst som kyrkvaktmästare. Denna hade startat några år tidigare och han hade den till sin pensionering 1978.

Harry avled hastigt den 5 juni 1993 i hjärnblödning. Mitt under ett 40-års kalas i Hörjagården.

Lisa avled i sept. samma år.



Charmören Harry



Bröllop 1941



Harry i aktion på sin 50-årsdag



Så här såg Harrys första bil ut. Fast den var blågrön till färgen och hade reg.nr L12319. OpelKapitän Sedan-modell HCV/1951



Harry 70 år



Bostället 1962

Bouppteckning efter Anton Bengtsson 1866-1937

Rept 4 / 9. 1. 1938

År 1937 den 22 september förrättades av underskrifvande bouppteckning efter hvar hvar Bengtson i Karsbyggat av Kåre's loken vilken avlidit den 24 juni 1937 och som förärfadlagare efterlämnat:

- Anden Nelly Bengtson född Johansson
 - Sonen Anders Lövhaug född den 2 april 1909
 - Dottern Tessa Nilsen född den 30 september 1911
 - Sonen Harry Börje född den 15 juli 1913
 - Dottern Lera Ljungberg född den 28 september 1919
 - " Kalle Ljungberg född den 18 juni 1921
 - Sonen Anton Harry född den 25 oktober 1922
- Son godman för de yngsta hade inställt sig Landbrukaren Ole Persson i Kjelltorp.
- Anden Nelly Bengtson som hade bört om hand uppgaf till under edlig förpliktelse i följande ordning

	Sk.	öre	Sk.	öre
<u>Förväningar</u>				
Kontanta medel			40	-
Förväningar Karsbyggat 1:1 ^{4/10} all. tv. till 5,000 kr.			7000	-
En häst	750	-		
En ko	250	-		
En ko gammal	150	-		
En ko "	150	-		
En kvijs	250	-		
En sagg	125	-		
36 st. häns	54	-	1729	-
Två st. vagnar	50	-		
Skarbrukarskap	50	-		
Handredskap	25	-		
Tröskverk och vandring	25	-		
En karp	10	-		
En maskinmaskin	10	-		
En stubbstare	40	-	210	-
Hösten	50	-		
Linnor och iingbläder	50	-		
<u>Carl Johansson, Rökstall</u>	150	-	8979	-

	Kr.	in	Kr.	in
Ingt tillgångar kr.	130	-	8779	-
Eles och parsten	46	-		
Eedskärl	15	-	185	-
Feri beambässon	28	-		
Armatör	15	-		
Den sölidens gångkläder	35	-	70	-
Summa tillgångar			9224	-
<u>Skulder</u>				
Körja sparbank mot säkerhet av inteckning	2000	-		
Kopplagen ränta	116	96	2116	96
Körja sparbank mot säkerhet av inteckning	1750	-		
Kopplagen ränta	89	66	1859	66
Körja sparbank mot säkerhet av inteckning	1700	-		
Kopplagen ränta	91	70	1891	70
Körja sparbank mot säkerhet av inteckning	1700	-		
Kopplagen ränta	140	79	2048	79
Körja sparbank lån mot borgens rest	200	-		
Kopplagen ränta	14	27	214	27
Röke sparbank lån mot borgens	500	-		
Kopplagen ränta	18	20	518	20
J. Kunt. Aug. Jönsson Körja ränta	112	-		
Yvel i Lyckmanska banken Tjöringe	550	-	662	-
Finnar Wibull Landtkrona räkning	24	25		
Konradt Jönsson ut räkning	25	-		
Hult Fredrik Storkholmen ut räkning	20	-	69	25
P. H. Johansson Björstorp ut räkning	174	55		
Wahl. F. E. Larsson Körja ut räkning	129	07		
Pernt Larsson Körja ut räkning	15	15		
Hult Olsson Körja ut räkning	20	-	336	73
Regreringskontor	224	69	224	69
Summa skulder			8367	91
Andras boets skulder från boets tillgångar blivt				
boets betäckning				866
Hä rest blivit tillräckligen intecknat och				

tingingarna efter bästa förtänt
värdeste utlyga

Erik Johansson

Emet Eriksson

Perhau

Karabygget

Att jag ängat en bra bit blint med min vilja eller vilkapp
brut över utgåendet, utan att riktigt uppgjorda den jag
med att försöka för så påfordras.

Kelly Bengtsson

Kävarande vid kaupplarköpingen:

Kelly Bengtsson

Kenny Bengtsson

Ms Persson

Hjellberg

Kundtjänst är villeg utlyga godmanskapet om jag
biter av karaktären förändras

Hjellberg pr. Kånge lag som svar

Ms Persson

Börjars av

Erik Johansson

Gustaf Nilsson

Vidmarer:

Gustaf Nilsson

Erik Johansson

Utdrag ur Laga skiftes handling 1842 som beskriver byggnaderna



Sven Andersson på Hörja 3 äger gården 108

No 3 Sven Andersson har rymlig gårdsplan samt $\frac{1}{4}$ av så kallade Byns Brunn.

Boningslängan: 36 alnar (21.6 m) lång 10 alnar (6 m) bred inredd till 2ne herrbergshus, 2ne förstugor, stuga, kammare med kök med murning av bakugn samt Brygghus utan murning. Under längan en mindre källare. Allt uti till en del förfallit stånd.

Westra längan: 23 alnar (13.8m) lång, 8 alnar (4.8m) bred inredd till fähus. lada, hackelsebod, stia och fårhus i medelmåttigt stånd.

Södra längan: 21 alnar (12.2m) lång, 8 alnar (4.8m) bred inredd till loge med golv och port i förfallit skick.

Östra längan: 23 alnar (13.8m) lång, 8 alnar (4.8m) bred inredd till port, lada och fähus i försvarligt skick.

Undantagshuset: beläget nära intill gården, 16 alnar (9.6m) långt, 7 alnar (4.2m) brett inredd till stuga, herrbergshus och kök med murning och bakugn samt spiskammare, under huset en källare i nära medelmåttigt stånd. Alla husen under halmtak. Intill östra längan finns en mindre hage med 8 st fruktträd.

Kommentar: Inga av byns byggnader var i särskilt gott skick. Det finns nog inte några av dessa kvar idag.

Herrbergshus - ett icke uppvärmt rum

Stuga - ett uppvärmt mat- och sovrum

Spiskammare - skaffereri

Hackelsebod - där man hade hackelsemaskinen för att skära halm, hö och grönfoder för boskapen

Några definitioner

<i>Rusthållare</i>	År 1680 fattade riksdagen beslut som innebar stora förändringar för krigsmakten, nämligen nya indelningsverket. Bönder i hela landet skulle underhålla hela regementen. Såväl under krig som i fredstid. En rusthållare fick en inte oväsentlig skattelindring mot att han höll med ryttare och häst. Rusthållaren är civil och inte en militär. Rusthållaren hade en del privilegier och slapp till exempel själv utskrivning till krigstjänst.
<i>Åbo</i>	Åbo avser dem som under ärftlig besittningsrätt innehade annans jord. Han var helt enkelt en brukare av åborätt. Åbon var berättigad att stanna kvar på egendomen under den bestämda legotiden, förutsatt att han betalade det årliga arrendet (ränta eller skatt) och höll hemmanet vid makt.
<i>Torpare</i>	Torpare kan dels syfta på landbor som arrenderade mindre jordbruksenheter, så kallade torp, dels användes det som beteckning på självägande jordbrukare på mindre fastigheter under 1/4 mantal. Arrendet kunde vara såväl i form av dagsverken som i natura. Frälsetorp under godsens var ofta rena dagsverkstorp, där hela arrendet utgjordes av dagsverken. Det vanligaste var dock skattetorp, där arrendet vanligen erlades i fastställda kontanta eller naturabelopp, eller dagsverken i samband med slätter eller liknande. Torparrenden, d.v.s. dispositionsrätten, skrevs oftast på lång tid, från 10 ända upp till 50 år. Mera sällan fanns en fastslagen rätt till ärftligt arrende, oftast då på kronatorpen. Det förekom även att kontrakten förnyades årsvis. Torparkontrakten kan återfinnas i häradsrättens småprotokoll. Torparinstitutionen försvann slutligen från Sverige 1943 då dagsverken förbjöds som betalningsform för arrenden.
<i>Mantal</i>	Ett hemman (en gård) som kunde försörja en familj ursprungligen åtsattes värdet 1 mantal. Med tiden förändrades enheten så att gårdar på 1/4 och 1/8 mantal också kunde försörja familjer. Mantal är ett mått på ett hemmans (en gårds) avkastningsförmåga. Det betyder att två gårdar som båda var på 1/8 mantal ska ge sina brukare samma avkastning (och samma välstånd om bönderna var lika duktiga). Den territoriella ytan på gårdarna kan däremot vara helt olika, beroende på bland annat jordmånen (en gård kan vara liten med bördiga åkrar, en annan till ytan stor med magra åkrar). Dessutom räknades andra nyttigheter som exempelvis tillgång på användbar skog och fiskevatten in, när man beräknade mantalet. Mantal var en måttenhet som användes i första hand vid beskattning. Två gårdar som båda var 1/8 mantal skulle betala lika mycket i skatt, medan en gård på 1/4 mantal betalade mer i skatt. Efter 1881 rådde fri hemmansklyvning. I extrema fall kunde mantalen splittras till 1/64 mantal, 1/128 mantal och i vissa fall ännu mindre.
<i>Laga skifte</i>	Laga skifte innebar att varje bondes andel samlades och lades ut på, i idealfallet, en plats. Den som fick sin andel i den sämre jorden fick då i motsvarande grad mer mark och vice versa. Det samlade värdet av hemmanet före och efter skiftet skulle vara lika. Man flyttade också ut tomten och byggnaderna till den egna marken, vilket innebar att byn mer eller mindre splittrades. Odlingsarbetet blev effektivare och varje gård producerade mer. Att gårdarna började producera mer berodde också på att det blev allt vanligare med bättre redskap av järn. Skiftet gjorde att bönderna inte längre var beroende av varandra på samma sätt

	<p>som de varit tidigare i byarna. Man behövde inte heller längre gå över någon annans åker för att komma till sin egen och många vågade nu testa nya grödor. Många av bönderna blev tvungna eller valde att flytta från byn eller fick ta tjänst som dräng eller piga åt någon bättre bemedlad bonde.</p>
--	---

-
-
-
-
-

Kartor

Följande kartor finns med:

- Modern karta med aktuella orter/gårdar utmärkta
- Del av Laga skifte 1838-43
- Fastighetsbildning Hörja 5:9. Här bodde Anders Svensson innan de emigrerade
- Fastighetsbildning Hörja 1:9 (Bengt) och Hörja 1:12 (Johannes)
- Fastighetsbildning Johnstorp 1:6 från 1872. Hit flyttade Johannes Svensson från Hörja 1:12
- Fastighetsbildning Harabygget 1:4 1885. Här levde Anton Bengtssons familj. Nelly växte upp här

Modern karta



Del av karta från Laga skifte 1838-43



Hörja 3:10 här bodde Sven Andersson

Hörja 1:9 hit flyttade sonen Bengt Svensson med familj

Avstyckning Hörja 5:9 1866. Ägdes av Anders Svensson. Emigrerade senare till USA



Det finns en liten kvarn i Ryabäcken.

Avstyckning Hörja 1:9 (Bengt S) och Hörja 1:12 (Johannes S)





K A R T A
 öfver egendelen af Johnstorp mantal
JOHNSTORP
 vid Christianstads län i Svea
 Herred och storgården, öfver
 mantal af 188 och vid Hammars.
 Mätning gjord af J. W. S. af
 Carl. Berglund

Den 11:e den 6 September 1847 den här i nämnda
 kommunstyrelsens församling af Måla församling
 församlingens fullmäktige, Carl Berglund
 och Berglundens beaktat sig
 Carl Berglund

